

## In verkiezingstijd

Het is prachtig om te zien dat in welke tijd van het jaar we ook zijn, onze Kerk ook haar heiligen herdenkt. In deze week hebben we het feest van Maria Lichtmis, maar op 31 januari vieren we deze week ook de geboorte in de hemel van Don Bosco, of zoals hij dat noemde net voor zijn dood 'Ik ga Maria vertellen dat ik het allemaal wel begrepen heb, wat God met mij wilde'.

Hij is mijn favoriete heilige omdat hij in zijn jeugd niet *altijd* even lief en aardig was. Hij probeerde de sterkste te zijn, de vlugste en haalde ook wel eens wat uit, wat niet helemaal door de beugel kon. Maar daarnaast bleef hij ook altijd glimlachen ook als het allemaal wat tegen zat, of als hij straf kreeg. Hij vertrouwde van jongs af aan op wat hij dan later noemde de Voorzienigheid en met name Maria vroeg hij vaak om raad als hij voor grote beslissingen stond in zijn leven.

Don Bosco was altijd aan het werk voor de jonge mannen die aan zijn zorg waren toevertrouwd, maar schreef daarnaast ook veel. Wat we eigenlijk weinig weten of beseffen is, dat hij ook politiek heel actief was. Dit was ook heel gewoon in de 19<sup>e</sup> eeuw en we zien ook dichterbij dat dr. H.J.A.M. Schaepman ook in die eeuw politiek actief is geweest in ons eigen land.

Don Bosco was een adviseur van ministers, die zichzelf zelfs antiklerikaal vonden, maar wel vaak luisterden naar deze priester. Don Bosco vond dat daar veel te winnen was voor het Werk van God in de wereld. Prachtig toch dat hij dat ook deed *naast* zijn werk als adviseur van paus Pius IX en alles wat hij verder deed.

Het politiek programma van Don Bosco vind ik nog wel het allermooiste. Zijn programma bestond eigenlijk alleen uit 'Het Onze Vader'. Dat beseffend is het wel weer goed, ook in de aanloop van welke verkiezing dan ook, eens na te denken wat het Onze vader *ons* wil vertellen, meegeven in de keuze voor onze toekomst. Het 'Uw wil geschiede op aarde' is wellicht een andere dan die van de politici of van ons! Maar ook andere zaken van het Onze Vader vragen van ons bezinning op hoe wij omgaan met alle facetten van ons leven. Het leven en de werken van Don Bosco kunnen ons misschien daar bij helpen.

Diaken Thöni